

MUHTARLAR VE REKTÖRLER

Hikmet TÜMİR

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Türkiye üniversiteleri, son yapılan düzenlemelerle daha demokratikleşeceğine daha oligarşik bir yapıya doğru gitmektedir, üniversitelerin özgün yapıya kavuşturulup YÖK'ün yeterince demokratik olmayan yapısı değiştirilmedikçe kargaşalık sürecektir. Özgün Üniversite'den anlaşılan nedir? üniversiteyi bir yönetim kurulu yönetmeli, yönetim kurulunun 4 üyesi seçimle, 3 üyesi de hükümetçe atanmalıdır. Dolayısıyla o üniversiteden yetişen öğrenciler İş bulamazsa veyahut da eğitim düzeyleri yetersizse o yönetim kurulu üniversite hocalarından hesap sorabilecek, eğer o yönetim kurulu üniversiteyi yeterli kaliteye, yeterli düzeye çıkaramazsa da değiştirebilecektir.

Bütün demokratik ülkelerde üniversiteler halka karşı sorumlu hale getirilmiştir. Oligarşik seçkin yapıdan kurtarılmışlardır. Bugün demokrat olduğunu iddia eden bazı çevreler, üniversitelerde son düzenlemelerle yapılan rektör seçimlerinin demokratik olduğunu savunabilmektedirler. Hiçbir sav bu kadar gerçekten uzak olamaz. Bu savı öne sürenler İsveç ve İspanya'daki uygulamaları incelemelidirler*

Bu ülkelerde yapılan reformlarla bugün üniversiteleri çok daha iyi işler, çok daha iyi çalışır ve halka hesap verir duruma getirmişlerdir. Halka hesap vermek zorunda olmayan hiçbir kurum sağlıklı çalışamaz,

Türkiye'de herkes Özgün üniversite der ama gereğini kimse yerine getiremez. Bugün aydın lakaplı seçkin kadrolar koalisyon hükümetini kandırarak karmakarışık bir sistemi çıkarmışlardır. Çünkü bu kafalara göre halk hiçbir zaman iyi karar veremez. Onun seçtiği Milletvekilleri, Bakanlar, Başbakanlar, Öğretim Üyelerinden daha iyi karar veremezler ve onların atayacağı yönetim kurulları yanlış karar verir.

Bugün ülkemizde en küçük İdari birim olan

mahallelere ve köylerde halk muhtarlarını seçebiliyor. Seçtiği muhtarlardan da hesap sorabiliyor, onu denetliyor. Belediye Meclisi kanalı ile Belediye Başkanlarını, Milletvekilleri ile Hükümeti denetleyebiliyorsa, üniversiteyi de denetleyebilmelidir. Bunun kanalı da halkın seçtiği hükümet tarafından atanan üniversite yönetim kurulu üyelerinin denetlenmesidir.

Halkın, siyasilerin üniversite yönetimine müdahalesi üniversiteyi yozlaştırır, kaliteyi düşürür gibi bayatlamış düşüncelerin Türkiye'de yeri kalmamıştır.

Üniversite rektörlerimizin sadece öğretim üyeleri tarafından değil öğrenciler tarafından seçilmesi bile yeterince demokratik değildir. Çünkü bugün gençlerin yüzde 10'u üniversiteye girebilmektedir. Dolayısıyla üniversitede okuyan gençler, çocukları üniversitede okumayan inşaatçı ve işçi sınıfı tarafından da finanse edilmektedir.

Demokratik seçim denilen son rektör seçimlerinden bir örnek vermek İstiyorum. Örneğin Sivas Cumhuriyet üniversitesinde 140 öğretim üyesi vardır. Şu anda rektör seçilen Öğretim üyesi 28 oy almıştır. Yani yüzde 20 Şimdi bu sayının rektör demokratik mi seçilmiştir? Kaldı ki, bazı üniversitelerde yapılan seçimlerin sonuçlarının bir kısmı YÖK'ce, bir kısmı da Cumhurbaşkanıca değiştirilmiştir.

İşte bütün bu karmaşıklıkları halleden çözüm özgün üniversitedir, halka hesap vermek zorunda olan bir üniversitedir. Bugün hangi üniversite halka hesap vermektedir? Mezun olan binlerce genç, toplumun gereksinim göstermediği alanlarda yetiştirilmektedir. Halbuki ülkemizde çok miktarda vasıflı İnsana gerek vardır. Eğer üniversitelerimiz halka açılır duruma getirilirse elde edilecek sonuç çok daha iyi olacak, üniversitelere verilen kaynaklar çok daha verimli kullanılacaktır.